

Nieuwsbrief Stichting Tamar, September 2021



1 Petrus 1:4-5

...u, die door de kracht van God bewaakt wordt door het geloof tot zaligheid

Lieve Vrienden

De roerige tijden zijn nog niet voorbij. Er is veel onrust in de wereld en misschien ook wel in onze directe omgeving. Zo ook in de landen waar wij contacten hebben en deze ondersteunen....

Maar: wij zijn niet machteloos, al kan dat wel zo voelen... We mogen steun vinden in het weten dat de kracht van God ons bewaakt! Nog steeds blijft er de financiële voorziening en wordt het werk van God doorgezet. Ondanks alle omstandigheden. Dat stemt ons zeer dankbaar.

Korte Update:

Planning 2021

Door de uitbraak van Covid 19 kunnen de plannen die genoemd zijn in de nieuwsbrief van 2020 nog steeds niet uitgevoerd worden.

We hopen en bidden dat er het komende jaar meer ruimte komt om te reizen, zodat we verschillende landen kunnen bezoeken. Tot die tijd blijven we aangewezen op contact via app, face time, mail en telefoon met de mensen die we ondersteunen.

Voor lopende en mogelijk nieuwe projecten kunt u de vernieuwde PowerPoint bekijken die op onze website staat. (www.stichtingtamar.nl).

In Nederland heeft Jannie wel spreekbeurten kunnen vervullen, afhankelijk van de regelgeving rondom groepsbijeenkomsten.

Financiën

We zijn heel dankbaar dat de giften bij Tamar blijven binnenkomen, waardoor we iedereen kunnen blijven ondersteunen die de Heer in ons hart legt.

Door de moeilijke omstandigheden, die ook onze zendelingen treffen, is de financiële ondersteuning van nog meer waarde gebleken, dan we al wisten.

In liefde verbonden,
namens het bestuur: Jannie Reverda